

DE FATA MORGANA

IN سراب فی

IRAN ایران

Vluchtige woorden omtrent
al-Khomeini en de religie van de Sjiieten

DR. AHMAD AL-AFGHAANI

VERTALING ABU HUDAYFA MUSA IBN YUSUF AL-INDONESI

Inhoudsopgave

Voorwoord auteur.....	2
H1: De redenen voor mijn onderzoek.....	4
H2 De vroegere Shie'ah.....	8
H3 - Het verraad van de Shie'ah in de Islamitische geschiedenis.....	14
H4 - Sjiisme in het heden.....	17
H5- De doctrines van de Hedendaagse moderne Sjiitische geleerden.....	19
De Sjiitische smeekbede 'Sanamay Quraysh' (de twee idolen van Quraysh).....	19
Aayatoellaah al-Khomeini.....	19
1- Zijn bronnen voor kennis.....	19
2- Zijn positie m.b.t. de Sahaabah.....	20
3- Zijn positie m.b.t. de kettters.....	21
4- Zijn positie t.o.v. Taqiyyah.....	22
5- Zijn geloof in de Imaams.....	22
6- Zijn geloof in de verwachtte (muntadhar) Imaam.....	23
7- Zijn concept van Jihaad.....	23
8- Khomeini de Perziër.....	24
9- Khomeini en Fiqh.....	24
Muhammed Baaqir as-Sadr.....	24
H6 - De Islamitische regeleving omtrent de Sjiieten.....	25
De geleerden van de Selef:.....	25

Voorwoord auteur¹

Voorzeker alle lof is voor Allaah, Degene die wij danken en bij Wie wij hulp zoeken en vergeving. Wij zoeken ook toevlucht bij Allaah voor het slechte van onze zielen en de zonden van onze daden. Wie Allaah leidt kan niet misleid worden en wie Hij misleidt kan niet geleid worden. Ik getuig dat er geen god is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah en dat Muhammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Voorzeker het Boek van Allaah is de beste redevoering en de weg van Mohammed ﷺ is de beste leiding. En de slechtse zaken zijn de nieuwe zaken (in de religie), want elke nieuwe zaak (in de religie) is een innovatie, en elke innovatie is een dwaling, en elke dwaling leidt naar het Vuur.

Het kwetste mij werkelijk om te moeten ondervinden dat degenen die hebben geschreven over de Iraanse revolutie dit hebben gedaan vanuit één perspectief; dat van totale admiratie, extreme prijzing en onvoorwaardelijke steun. Terwijl aan de andere kant, vanonder degenen die hebben geschreven in oppositie van deze trend, ziet men een jonge man schrijven in de Amerikaanse oplage van het Selefie tijdschrift 'al-Hijrah', die het voldoende vindt om zich te beperken tot wat referenties naar sommige opinies van Ibn Taymiyyah over ash-Shie'ah al-Imaamiyyah zoals gevonden kan worden in zijn boek 'Minhaaj as-Sunnan an-Nabawiyyah'. Maar het is welbekend dat het zich beperken tot enkel wat korte referenties bij zo een gevaarlijke kwestie die voor internationale aandacht heeft gezorgd, dat dit op geen enkele manier de dorst kan lessen van degenen die helderheid zoeken in deze zaak. En helemaal wanneer waarheid en valsheid zo zijn gemixt in een kwestie zoals deze.

Verder dient er gezegd te worden dat het mijn stellige overtuiging is dat de documenten en feiten in dit boek het bezit zijn van alle moslims, en dat het iets is wat toevertrouwd is onder mijn zorg en waar ik de verantwoordelijkheid over draag om het te verspreiden onder de moslims. De feiten in dit boek zijn waarheden die verspreid dienen te worden ongeacht de twijfels en de terughoudendheid geuit door sommigen. Voldoende ondersteuning voor mijn positie kan gevonden worden in de volgende overlevering die vastgelegd is door Ibn Taymiyyah in zijn 'Majmoe'ah ar-Rasaa'il wa l-Masaa'il, deel 4, pagina 110:

“Toen sommige mensen aan al-Imaam Ahmad ibn Hanbal vernoemden dat zij zich ongemakkelijk voelden over het bekritisieren van mensen, antwoordde hij; ‘Als ik stil zou blijven, hoe zou de onwetende de waarheid kunnen onderscheiden van de valsheid?’. Hetzelfde (geldt) voor de hoofden van de

¹ Voetnoot vertaler: Ik heb gebruik gemaakt van het originele werk in het arabisch van Dr. Ahmad al-Afghaani, en tevens ook de engelse vertaling van Abu Ameenah Bilaal Philips 'The Mirage in Iran'. Moge Allaah het van mij accepteren.

innovaties van de mensen met uitspraken die in tegenstrijd zijn aan het Boek en de Soennah, en aanbiddingsvormen die in tegenstrijd zijn aan het Boek en de Sunnah...want het verduidelijken van hun situatie en het waarschuwen van de Oemmah tegen hun is een verplichting met overeenstemming van de moslims. Tot zoverre dat toen men Imaam Ahmad ibn Hanbal vroeg: "Is een man die vast en bidt en I'tikaaf verrichte geliefder bij jou dan iemand die spreekt over de mensen van innovaties? Hij zei toen; 'Wanneer hij vast en bidt en I'tikaaf verricht dan is dat voor zichzelf, en wanneer hij spreekt over de mensen van innovatie dan is dat voor de moslims en dat is beter.'"

Derhalve is het duidelijk dat het openlijk tegengaan van innovatie en dwaling het algemene profijt van de moslims dient in het praktiseren van hun religie en het behoort tot *Jihaad fie sabielillaah* (strijden op de weg van Allaah). Dus het zuiveren van de weg van Allaah en Zijn religie en Zijn methodiek en Zijn wetgeving, en het tegengaan van de overschrijding van deze innovatoren en hun oneerlijkheid hierin is een collectieve verplichting (*waajib kifaayah*) met overeenstemming van de moslims. Want als Allaah niet sommige mensen liet opstaan om de schadelijkheid van hen tegen te gaan dan zou de religie corrupt raken, en het corrupt raken van de religie is erger dan de schade van een vijandige militaire overname, want wanneer zij de macht overnemen (van een moslimland) dan verpesten zij niet de harten en wat zich erin begeeft aan de religie, behalve op een indirecte wijze, maar deze innovatoren zij corrumpen de harten op een directe wijze.

En tot slot verzoek ik Allaah swt dat hij deze daad zuiver voor Zijn Edele Gezicht laat zijn, en dat Hij het van mij accepteerd, en Hij is voldoende voor mij en de beste om mijn zaken aan toe te vertrouwen.

Dr. Ahmad al-Afghaani

1982-1402

Hi: De redenen voor mijn onderzoek

Vanuit een gedetailleerde en analytische kijk, kunnen de redenen welke ertoe geleid hebben dat ik dit artikel ging schrijven als volgt opgesomd worden:

- 1- Allaah's uitspraak in de Qoer'aan:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ

أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعُنُونَ ﴾

“Waarlijk, degenen die duidelijke bewijzen verhullen, en de aanwijzingen en de Leiding die Wij hebben neergezonden, nadat Wij het voor de mensen in het Boek duidelijk hebben gemaakt, zij zijn degenen die Allah vervloekt en vervloekt worden door de vervloekers.”

Al-Baqarah 159

De uitspraak van de Profeet ﷺ: *“Een ieder die gevraagd wordt om kennis en het verbergt zal een halsband van vuur om zijn nek hebben op het Dag des Oordeels.”*²

- 2- At-Taqaarub (toenadering/verzoening) tussen ons en ash-Shie'ah al-Imaamiyyah duidt erop – of wij het leuk vinden of niet – dat wij twijfelen aan een onderdeel van onze religie, en wij het onderhevigen aan nader overleg, en dat wij een onderdeel van hun religie goedkeuren. Want anders, als onze religie de religie van de waarheid is, dan is er geen rechtvaardiging voor het bestaan van een andere religie, en zijn wij derhalve verplicht om hen te verzoeken om hun

² Overgeleverd door Abu Hurayrah en verzameld door Abu Daawoed en at-Tirmidhie, die het classificeerde als Hasan.

² De Shiitische mainstream beweging, Amal, geleid door Nabi Berrie, bood geen weerstand tegen de Israelische invasie van 1982. De Shiieten hebben een lange geschiedenis van non-revolutionair conservatisme en sektarisme welke hen heeft weerhouden om samen te werken met de Palestijnen en andere Soennieten. De eerste stap een aantal maanden terug, was het Shiitische offensief in Beiroet tegen de Soennie Moerabitoen beweging, welke mee participeerde in het bieden van weerstand tegen Israël. De snelle overwinning op de verraste Murabitoen was een stevige aanmoediging voor de Shiieten. Toen zij vervolgens uittrokken tegen de Palestijnen zochten zij nog een gemakkelijke zege. Maar, de Shiieten slaagden er niet eens in om het kleine vluchtelingenkamp van Sabra over te nemen. De Shiieten hebben laten zien met hun oorlogstactieken hoever zij van de Islaam verwijderd zijn. Zij begonnen huis voor huis te vernietigen in een poging om de Palestijnse strijders te vermoorden. Onder de 180 vermoordde slachtoffers en de 1000 gewonden in de eerste vijf dagen bevonden zich tientallen Palestijnse vrouwen en kinderen. Terwijl de Palestijnen doorgingen met het bieden van weerstand, werd de 6e brigade van het Libanese leger, die bestaat uit Shiieten, in het offensief gegooid. Masaadjud (mv. Masdjid) die zich in het kamp bevonden werden vernietigd door de Shiitische bombardementen...(en) op 24 mei, toen Hafiz al-Assad een 'staakt het vuren' voorstelde waarin de Palestijnen verzocht werden om hun wapens over te dragen aan de Shiitische 6e brigade, weigerden de Palestijnen dit voorstel. Vervolgens hierna, met openlijke Syrische aanmoediging, werden er all-out attacks door de Shiieten losgelaten op alle drie de Palestijnse kampen. Het Rode Kruis werd weerhouden van het binnengaan van de kampen om de mensen die aan het doodbloeden waren te kunnen verwijderd uit het gebied. Op 3 juni is het kleine kamp Sabra gevallen, maar weerstand vanuit Shatilla ging door terwijl de Shiitische aanvallen op het grote Burj al-Baradjinah kamp terug werden geroepen."

overtuiging, in totaliteit, te verlaten voor de religie van perfecte waarheid. M.a.w, als wij een onderdeel van hun religie erkennen als zijnde correct, dan hebben wij als gevolg daarvan hun sekte en hun overtuiging geldig verklaard en dan zijn wij geworden zoals hen – en wij zoeken toevlucht bij Allaah hiertegen.

- 3- Als bewegingen en organisaties in de moslim wereld hen erkennen als zijnde correct en hen prijzen voor hun prestaties, dan zullen zij als een voorbeeld gelden voor het implementeren van de Islamitische wetgeving, terwijl dit verre van waar is. Het eindresultaat zal dan zijn dat de massa misleid zullen zijn m.b.t. hen en hun religie.
- 4- En hieruit volgen er weer meerdere zaken waarbij de Islamitische bewegingen geconfronteerd worden met nieuwe omstandigheden waar zij geen besef van hebben:

(a): *Leden van de Islamitische bewegingen en de mensen in het algemeen zullen het leiderschap van de bewegingen verplichten om hun methodieken en plannen te veranderen om zo te veranderen in een militante revolutionaire beweging in plaats van het zijn van een gedisciplineerde opvoedende school wiens beleid gestoeld is op het hebben van een lange adem in het leiden van de zielen van haar leden en het confronteren van de bewegingen van haar vijanden.*

(b): *Islamitische bewegingen zullen gedwongen worden tot ongelijke en vroegtijdige confrontaties met vijandelijke krachten welke ontwaakt zijn door de successen van de Iraanse revolutie voor de potentie van Islamitische bewegingen in plaatsen zoals Syrië, Egypte, Tunesië, Algerije, Noord Yemen en op andere plaatsen. Het doel van de anti-islamitische krachten is het ontwortelen van de Islaam die belichaamd wordt door deze Islamitische bewegingen door hen te lokken in conflicten en militaire schermutselingen ver voordat zij voorbereid zijn voor dat soort confrontaties. Daarentegen, Allaah's voorbeschikking kan niet gepasseerd worden zoals Hij zegt:*

﴿يَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ﴾

**“Zij beramen plannen en Allaah beraamt plannen,
en Allaah is de beste plannenmaker”**

(c) *Er zijn hedendaags grote Shie'ah bewegingen die gesteund worden door de Iraanse revolutie in vele landen zoals Bahrain, Irak, Koeweit, Saudië Arabië en Libanon die erop gespist zijn om een gelijksoortige staat op te richten zoals in Iran. De praktische ondersteuning van Iran voor deze bewegingen vergroten het vertrouwen wat moslims hebben voor de Shie'ah en hun religie. En, wanneer Ahl oes-Soennah wa l-Jamaa'ah falen om (in deze kwestie) iets te bereiken voor de moslims*

dan zullen velen hun vertrouwen verliezen in hen en zal er onenigheid ontstaan onderling. Sommigen zullen zelfs afvalligen worden en de religie van de Ithnaa 'Ashriyyah (de Shie'ah sekte van de twaalfimaams) omarmen, en sommigen hebben dat al reeds gedaan. En dit behoort tot de uitgestipte plannen van al-Khomeini, zoals vermeld in zijn boek "al-Hoekoemah al-Islaamiyyah"³. "En de hele zaak behoort toe aan Allaah, verleden en toekomst".⁴

(d) Het tekort aan informatie over de Shie'ah en hun religie onder de moslims in Egypte, Sudan, Noord Afrika, Syrie en Palestina.

(e) Er is geen twijfel dat hetgeen wat heeft plaatsgevonden in Iran, ongeacht de controle van de super power's over het lot van de onderdrukte mensen, iedereen aandacht heeft getrokken inclusief dat van de leiders van de Islamitische bewegingen. Voor het eerst liepen de moslimharten over van blijdschap over het ontstaan want leek op een werkelijke onafhankelijke staat, vrij van onderdrukking door het Oosten of het Westen. Een staat welke luidkeels verklaart dat de Qoer'aan haar grondwet is. Door de snelle ontwikkelingen die zich ontvouwde opvolgend aan de revolutie hebben de Islamitische bewegingen niet de mogelijkheid gehad om de situatie goed te benaderen vanuit zowel religieus als sociaal perspectief.

(f) Het is niet toegestaan voor ons om vertrouwen te hebben in een volk dat vanaf dag één haar religie heeft gebouwd op at-Taqiyyah en leugens, en de geschiedenis getuigt hiervoor (wat later duidelijk gemaakt zal worden met de wil van Allaah). Dus zou het voor te stellen zijn voor een verstandige persoon dat een zwarte wolk van haat en deceptie welke zich generaties lang heeft ontwikkeld zichzelf transformeert in rechte leiding en oprechtheid van de een op de andere dag? Met het feit dat hun situatie (i.e. van de Shie'ah) is zoals Allaah heeft vernoemd in Zijn Boek:

﴿وَإِذَا لَفُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُيُطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾

“En als ze gelovigen tegenkomen, zeggen zij: “Wij geloven,” maar als zij alleen zijn met hun duivels zeggen zij: “Waarlijk wij behoren bij jullie, waarlijk, wij spotten slechts.”

al-Baqarah 2:14

(g) Na geleefd te hebben met Shie'ah van Irak, Iran, Saudie Arabie en Libanon voor acht jaar, heb ik uitvoerig gediscussieerd met hen over hun geloof en hun aspiraties. En het is duidelijk voor mij geworden, zonder enige twijfel, dat zij een exacte reflectie zijn van de doctrines die aanwezig zijn in

³ Al-Hoekoemah al-Islaamiyyah blz 131 – 132. Beirut: at-Talie'ah press, Arabische editie, 1979

⁴ Surah ar-Room 4

hun verwrongen boeken. En dus hetgeen wat de moslim activisten moeten doen met hen is het terugleiden van hen naar de religie van de waarheid en om hen aan te zetten om de geërfde religieuze verdraaiingen van hun voorvaderen te verlaten. En ik leefde ooit met een van hen die voorheen 'Abd oel-Hasan heette, hij informeerde mij uitvoerig over de verbazingwekkende aspecten van zijn voormalige religie. Vanonder de zaken die hij mij vertelde was dat toen hij zijn moeder bezocht nadat hij moslim was geworden, dat zij het servies kapot gooide waaruit hij gegeten had en tegen hem zei; 'Jij bent een onreine ongelovige van de groep van 'Umar'! Hij beloofde mij ook een kopie te brengen van de geheime Qur'aan genaamd Mushaf Faatimah die gebruikt wordt door Shie'ah geleerden als ondersteunend bewijs voor de Shie'ah verdraaiing van de Qur'aan zoals genoemd door Professor Muhibbud-Dien al-Khatien in zijn boek, al-Khoetoet al-'Ariedah.

(h) De huidige staat van verwarring en onwetendheid is zo groot dat een toonaangevende Islamist recentelijk zei: "De iraanse revolutie is zeker een vervulling van de profetie betreffende het Qoer'aan vers, 'En als jullie je afkeren, zal Hij jullie door een ander volk vervangen, waarna zij niet als jullie zijn.' [47:38] waarbij de Profeet ﷺ zijn hand plaatste op de schouder van Salmaan⁵ en zei, "Allaah verwijst naar deze man en zijn volk. Zelfs als de religie in Pleiades⁶ zou zijn dan zouden sommige Perzen het bereiken".

Deze Islamist zei dit ongeacht het feit dat de uitspraak van de Profeet ﷺ niet gedaan was in referentie aan de verzen die hij quote?! Dus hoe kan deze broeder zo zeker zijn dat de verzen verwijzen naar Khomeini en zijn volgelingen?! Terwijl hij weet dat hun geloofsleer in conflict is met de goddelijke waarheid die geopenbaard is aan de mensheid als een leiding en een barmhartigheid, en het gevonden wordt in de Edele Qoer'aan en de authentieke hadith boeken van Ahl as-Soennah? Of twijfelt de broeder zelfs hieraan?

De Tunesische krant, al-Ma'rifah, heeft dezelfde sentimenten geopperd in een headline, "*Een profetie vervuld: De Profeet heeft Iran gekozen voor het leiderschap van de moslims*".⁷ Wat is dit voor praat in naam van de Boodschapper?! Hoe kan de Profeet ﷺ Iran kiezen voor het leiderschap van de moslims wanneer de Shie'ah compleet zijn Soennah ontkennen, en wat daarop gebouwd is van

⁵ Salmaan al-Faarisie (de Perziër) was een van de leidende metgezellen van de Profeet – sallallaahu 'alayhi wa sallam. Hij had vele jaren gespendeerd aan het zoeken van de ware religie bij de religieuze geleerden en monniken in Azie, Byzantium en Rome voordat hij naar Arabie kwam. In Arabie werd hij tot slaaf gemaakt door de arabieren en naar al-Madienah gebracht waar hij vervolgens verbleef in slavernij. Toen de Profeet – sallallaahu 'alayhi wa sallam – naar al-Madienah emigreerde, accepteerde Salmaan de Islaam en de Profeet – sallallaahu 'alayhi wa sallam – kocht zijn vrijheid. Sjieten leggen veel nadruk op hem vanwege zijn Perzische afkomst en zij claimen dat hij een felle voorstander was van Ali's recht op leiderschap.

⁶ Een grote groep van sterren in de cluster Taurus

⁷ Al-Ma'rifah, vol.5, nr.8.

Qur'aan?! Hoe verschrikkelijk deze fitnah, die de moslims heeft getroffen als een storm, die zelfs de intelligente onder hen verward heeft.

H2 De vroegere Shie'ah

De afwijking van de Shi'a van de Islaam en de meest gevaarlijke aspecten van de Sjiitische geloofsleer kan samengevat worden uit hun boeken welke zij beschouwen als meest authentiek (waarvan zij sommigen persoonlijk verspreiden onder de Soennieten als onderdeel van hun uitnodiging naar het Sjiïsme):

1. De Shie'ah al-Imaamiyyah⁸ geloven niet in de overleveringen van de Soennah van de Profeet ﷺ die overgeleverd zijn uit de hadieth boeken van al-Bukhaarie, Muslim, en de rest van de authentieke boeken van de Soennieten. In het specifiek de overleveringen van de grootste overleveraar van de Islaam, Aboe Hurayrah⁹ - *radiya Allaahu 'anhu* - en Samoerah ibn Djoendoeb¹⁰ - *radiya Allaahu 'anhu* -, dit volgens de uitspraken die gedaan zijn door de Sjiitische leider Ayatollah Khomeini. Daarom had de grote soennitische geleerde, professor 'Abd oel-Moen'im Saalih aal 'Alie het op zich genomen om een verdediging te schrijven op de aanvallen aan het adres van Aboe Hurayrah ra3 in het boek "*Difaa' an Abie Hurayrah*". Het boek wordt beschouwd als een zeldzame edelsteen in het gebied van de hadieth literatuur vanwege de unieke methode van arrangering welke hij aangenomen had om de verschillende kettingen van overleveraars te identificeren van de ahaadieth (mv.hadieth) die overgeleverd zijn door Aboe Hurayrah.

⁸ Al-Imaamiyyah is afkomstig van "imaam" wat leider betekent. Het verwijst hier naar het geloof in aangewezen leiders (imaams) en dit geloof wordt gedeeld door alle Shia sektes.

⁹ De volledige naam van Aboe Hurayra was 'Abd oer-Rahmaan ibn Sakhr. Hij was geboren in Jemen en migreerde naar al-Madienah om de Islaam te accepteren bij de Profeet saws. De Profeet saws gaf hem de bijnaam Abu Hurayrah (wat letterlijk betekent eigenaar van het katje) vanwege zijn gewoonte om een klein katje bij zich te dragen. Aboe Hurayrah weidde zichzelf toen aan het memoriseren en overbrengen van de uitspraken en daden van de Profeet saws. En, na het overlijden van de Profeet saws, werd hij de vooraanstaande van de metgezellen in het overleveren van de Soennah.

¹⁰ Samoerah ibn Djoendoeb vestigde zich in Madienah toen zijn moeder een van de Ansaar trouwde. Toen hij nog een jeugdige was memoriseerde hij vele overleveringen direct van de Profeet saws. Hij verliet Madienah met de moslimlegers en hij werd benoemd tot gouverneur van Koefah en Basrah door de aanvoerder, Ziyaad. Na het overlijden van Ziyaad behield de nieuwe khalief Moe'aawiyah hem als gouverneur van Basrah voor één jaar voordat hij hem verwijderde. (Ahmad ibn 'Alie ibn Hadjar, al-Isaabah fie Tamyiez as-Sahaabah, Cairo: Azhaarie College Libraries, 1e editie 1970, vol 3, pag 256-7.

2. Het Sjiitische equivalent van al-Boekhaarie, al-Koelaynie, heeft een speciaal hoofdstuk toegewijd hieraan genaamd; **“Voorzeker de mensen hebben geen waarheid behalve wat gekomen is van de imaams en alles wat niet van hen afkomstig is wordt als vals beschouwd”**¹¹

Volgens Khomeini wordt het boek, al-Kaafie, door de Sjiieten beschouwd zoals al-Bukhaarie voor de moslims. Dit boek, al-Kaafie, door de extreme uitspraken van Koefr (ongeloof) en Shirk (afgoderij), is genoeg om een ieder die erin gelooft voor eeuwig in de Hel de laten belanden. Genoeg voorbeelden kunnen gevonden worden in de volgende punten, waarvan allen ondersteund worden door quotaties uit al-Kaafie.

3. Aangezien de Soennah bepalend is over het Boek van Allaah en het verduidelijkt, is hun tafsier van de Qur'aan parallel aan hun dwalingen in hun overleveringen die valselijk toeschreven zijn aan de Boodschapper van Allaah ﷺ, en wij zullen hiervan spoedig voorbeelden geven met de Wil van Allaah

4. Sjiieten beschouwen de twaalf imaams onfeilbaar, niet in staat om ook maar de kleinste fout te maken. Derhalve hen volgen, volgens de Sjiitische geloofsleer, is verplicht voor alle ware moslims tot aan de Dag des Oordeels. Sterker nog, de schaamteloosheid van de Sjiieten heeft zo een niveau bereikt dat zij daadwerkelijk geloven dat de Imaams een status hebben boven die van de allerhoogste engelen en de Profeten: een status waarbij zelfs de elementen van het universum ondergeschikt gesteld zijn aan hen. Khomeini beweert in zijn boek, al-Hoekoemah al-Isламиyyah: *“Voorzeker de Imaams heeft een waardige status, een verheven rang, een geschapen khalifaat, en een soevereiniteit en meesterschap over alle atomen van de schepping. En tot de vereisten (om in te geloven) van onze madhhab (wetschool) is dat onze Imaams zich begeven in een status die onbereikbaar is voor zowel een engel van de hoogste rang en als voor een boodschapper. En volgens onze overleveringen en ahaadieth, waren de grootste Profeet ﷺ en de Imaams – moge de vrede met hen zijn - voor de schepping van het universum, een vorm van licht die Allaah in een baan om Zijn Troon liet draaien, en Hij gaf hen een rang en een positie die enkel bij Hem bekend is. Zoals is overgeleverd in de hadieth over de Mi'raadj (hemelreis), de engel Djibriel zei : ‘Als ik een centimeter dichterbij zou komen dan zou ik verbranden’ – dat komt door de intensiteit van het licht van de Imaams. Het is ook overgeleverd betreffende hen – moge de vrede met hen zijn – dat, ‘Wij hebben een bepaalde status in relatie tot Allaah die niet bereikbaar is voor een engel van de hoogste rang noch een gestuurde Profeet.’ !! Een gelijke status is toegekend aan Faatimah az-Zahraa – moge de vrede met haar zijn...”*¹²

¹¹ Al-Kaafie fie l-Oesoel is een hadiethcollectie welke toeschreven wordt aan de Profeet en sommigen van de twaalf imaams van Shi'a. Het was samengesteld door de Sjiitische hadieth geleerde al-Koelayni.

¹² Al-Hoekoemah al-Isلاميyyah, pag 52-3

En wij geven hierop geen commentaar behalve dat wij zeggen: *“Soebhaanaka inna haadha la buhtaanoen wa ifkoen ‘adhiem”* (Verheven is Allaah boven elke tekortkoming, voorzeker dat is een geweldige leugen en een hevige valse aantijging)

[[De Sjiieten hebben hun Imaams ook verheven tot een punt van absolute en oneindige kennis. De volgende titels in al-Kaafie getuigen voor deze onvoorstelbare geloofsleer:

Hoofdstuk: “De Imaams hebben kennis over al hetgeen dat gegeven was aan de Engelen en de Profeten”.¹³

Hoofdstuk: “De Imaams weten wanneer zij sterven en zij sterven enkel door eigen keus”¹⁴

Hoofdstuk: “De Imaams hebben kennis van het verleden en de toekomst, en niets is verborgen voor hen”.¹⁵]]¹⁶

5. Zij hebben het liegen tegen niet Sjiieten tot een roekn (zuil) van de arkaan (zuilen) van de religie gemaakt, zonder deze zuil is de religie niet correct (zoals het toegestaan is bij de joden om te liegen tegen alle niet joden). Om deze valsheid te ondersteunen komen zij met de volgende uitspraak van Aboe ‘Abdillaah¹⁷ :

“Negen tiende ($\frac{9}{10}$) van de religie is Taqiyyah¹⁸ (ontduiking/verhulling), en wie geen taqiyyah heeft die heeft geen religie”¹⁹

“Een gelovige die geen taqiyyah verricht is als een lichaam zonder hoofd.”²⁰

“Mix met hen (de niet Shie’ah) als uiterlijke vorm, maar verwerp hen innerlijk”²¹

¹³ Al-Kaafie, (Iran,1278), pag.255

¹⁴ Ibid , pag.258

¹⁵ Ibid , pag.260

¹⁶ Vertaler: Hetgeen tussen [] haakjes staat is een toevoeging van de engelse vertaler en is niet terug te vinden in het originele werk.

¹⁷ De vijfde Imaam, Ja’far as-Saadiq.

¹⁸ Het verbergen van je ware overtuiging door te doen alsof je een andere overtuiging draagt.

¹⁹ Al-Koelayni, al-Kaafie, deel 9, pag.110

²⁰ Tafsier al-‘Askarie, Ja’afaree press, India, p.162

²¹ Al-Kaafie, deel 9, pagina 116

En over het vers :

“Voorzeker, de godvruchtigste (atqaakoem) onder u is de eerwaardigste bij Allah.

Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend.”

al-Hujuraat 13

Zij schrijven de volgende interpretatie toe aan Ja'far as-Saadiq, dat “*atqaakoem*” betekent, jullie daden gedaan vanuit at-Taqiyyah, m.a.w. wie dit het meeste heeft gepraktiseerd.²²

Van hun achtste Imaam²³ overleveren zij het volgende: “*Wie at-Taqiyyah verlaat voordat de verborgen Mahdie²⁴ verschijnt, is niet van ons*”²⁵ Vanwege hun houding betreffende at-Taqiyyah stuurde Imaam as-Soeyoetie een open brief naar de moslims in Egypte in de 15e eeuw genaamd “*De sleutel tot het Paradijs is in het bewijsvoeren met de Soennah*”, toen een Iraanse missionaris daarheen kwam onder het mom van het aanmoedigen van toenadering tussen de Soennieten en de Sjiïeten. In de brief zette hij een gedetailleerde expositie uiteen van de Sjiïtische geloofsleer, gefocust op haar basis van at-Taqiyyah, misleiding en valsheid.

De opmerking dient gemaakt te worden dat (300 jaar later) ene Jamaal oed-Dien²⁶, een Iraanse Sjiïet, zichzelf misleidend al-Afghaanie noemde, om zo de moslims in het Oosten te laten denken dat hij een Soenniet was. En het was hij die vrijmetselarij geïntroduceerd had in Egypte met behulp van zijn pupil, Muhammed 'Abduh, die later het lidmaatschap van Jamaal oed-Dien bij de Vrijmetselaren bevestigde.²⁷

²² Ibn Baabawayh, al-I'tiqaadaat, (Iran, 1374 H) Hoofdstuk Taqieyah)

²³ 'Alie Ridaa

²⁴ De twaalfde Imaam, Muhammed ibn al-Hasan, waarover de Shia claimen dat hij verdween in 879 en dat hij in leven blijft in een status van verborgenheid tot de tijd dat hij weer zal her verschijnen en opnieuw het heilige khalifaat zal stichten op aarde.

²⁵ 'Alie ibn 'Iesaa al-Ardabielie, Kash al-Ghoemmah fie Ma'rifah al-A'immah

²⁶ Jamaal oed-Dien al-Afghaanie (1839-1897), Muhammed ibn Safdar claimde dat hij geboren was in As'adabaad dichtbij Kanar in omgeving van Kabul, maar later werd het duidelijk dat hij geboren was in Asaadabaad dichtbij Hamadaan in Perzië. Hij groeide op in Kabul, waar hij verschillende Islamitische studies genoten had. Hij reisde naar India en Cairo, waar hij zich stortte in een ogenschijnlijke meedogenloze strijd tegen het Europese kolonialisme en materialistische Europese ideeën die toen het Oosten penetreerden. Al-Afghaanie maakte een diepe indruk op een grote groep jonge mannen tijdens de 8 jaar (1871-9) dat hij leefde in Egypte. Hij moedigde hen aan om nieuwskranten op te zetten en tijdschriften en om te schrijven om zo de publieke opinie te beïnvloeden, en hij verenigde hen allen in een vrijmetselaarsloge welke hij opgericht had. Veel van zijn discipelen zoals Qaasim Amien (1865-1908) en Faried Wajdie (1875-1954) vormden later de kern van de modernistische beweging die in oppositie stond t.a.v. wel gevestigde Islamitische principes. Na verbannen te zijn in 1879, verbleef Jamaal oed-Dien een tijd in India en later, in 1833, in Parijs, waar hij wederom een van zijn discipelen ontmoette, de Egyptische Imaam, Mohammed 'Abduh, waarmee hij een tijdschrift publiceerde genaamd “al-'Urwah al-Woethqaa” (Het stevige houvast). De 18 publicaties die zij aaneensluitend uitbrachten bereikte ondanks het verbod ervan in India en Egypte, een noemenswaardige invloed in de moslimwereld. Het hele moderne raamwerk van argumentatie van de reformatie cirkels was uiteengezet in de publicaties van die tijdschriften, zelf tot aan onze tijd zonder enige significante veranderingen. Nadat de publicaties van het tijdschrift stopte, ging Jamaal oed-Dien wederom op reis en hij bezocht Perzië, Rusland en Engeland. Hij bracht het einde van zijn leven door in luxe gevangenschap in Istanbul, waar hij heen gebracht was door Sultan 'Abd al-Hamied in 1892. (A.J. Arberrry, Religion in het Middel East, Cambridge University Press, Cambridge, 1969, rep.1981) Deel 2, pag.37-39, Shorter Encyclopedia of Islam p.85)

²⁷ Muhammed Muhammed Hoesayn, Al-Ittijaahaat al-Watanieyyah fie al-Adab al-'Arabie al-Moe'aasar, deel 1, pag.153

5- Aangezien de Soennah leidend is over de Qoer'aan en het uitlegt, volgt de Sjiitische tafsier hetzelfde patroon als hun afgedwaalde doctrine, wat resulteerde tot een grootschalige fabricatie van ahaadieth (mv. hadieth) die toegeschreven worden aan de Profeet ﷺ.

Sjiieten hebben niet alleen de betekenissen van de Qoer'aan verdraaid, maar hebben zelfs ook toevoegingen gedaan aan de tekst zelf! Het vers *“En wij hebben ‘Ali tot jou schoonfamilie gemaakt”* is toegevoegd aan Soerah al-Inshiraah²⁸, ook al is deze Soerah een Mekkaanse Soerah (609-622), en werd ‘Ali pas schoonfamilie van de Profeet ﷺ na zijn migratie naar Madienah.

En het vers *“En maak ons een leider (Imaam) voor de godvrezenden”*²⁹ hebben zij vervangen met *“En maak voor ons een leider (imaam) vanonder de godvrezenden”*³⁰.

Wellicht de grootste brutaliteit van de Sjiieten is het toevoegen van een fictief hoofdstuk welke zij Soerah al-Walaayah noemen. Waarvan de vertaling als volgt is:

1: O gelovigen, geloof in de Profeet en de Walie, die Wij gestuurd hebben om jou te leiden op het rechte pad.

2: Een Profeet en een Walie, de één afkomstig van de ander en Ik ben de Alwetende, de Alwijze.

3: Voorzeker degenen die hun verbond met Allaah vervullen zullen Tuinen van plezier bezitten.

4: En voor degenen die onze tekenen verloochenen wanneer zij tot hen voorgelezen worden.

5: Voorzeker zij zullen een verschrikkelijke plaats in de Hel krijgen wanneer zij opgeroepen worden op het Dag des Oordeels, ‘Waar zijn de onrechtplegers die de boodschappers verloochenden?’

6: Hij schiep hen enkel in waarachtigheid en Allaah zal hen zeker laten zegevieren tot aan een tijd in de nabije toekomst.

7: Verheerlijk de prijzingen van jouw Heer en ‘Alie is onder de getuigen.’³¹

Aboe Basier leverde over dat hij zei tegen Imaam Ja'far, *“O Abu ‘Abdillaah (Imaam Ja'far as-Saadiq), wat is Mushaf Faatimah? Hij zei: “Het is een boek dat drie keer zoveel bevat als wat aanwezig is in jullie versie van de Qoer'aan, en toch bij Allaah, bevat het nog niet eens één letter van jullie Qoer'aan.”*³²

²⁸ Al-Haadj Mirza Hoesayn at-Toesie, the Definitive Statement Proving the Distortion of the Lord of Lord's Book, (1289), pag.80. Muhsin al-Kashmierie, Dabstaan Madhaahib, in het perzisch, welke vertaald is door de orientalist Noldeke, History of the Quraan, pag.102.

²⁹ Soerah al-Furqaan vers 74

³⁰ Tafsier al-Qoemmie, Najaf press, 1386/1966, deel 2, pag.117

³¹ Vertaald vanuit een foto van de Soerah in Noldeke's "Geschichte des Qorans, (1860) 2^e editie door Schwally.

³² Al-Kaafie, (Iran, 1278), pag.385

6- De Sjiieten verklaren de overgrote meerderheid van de Sahaabah van de Profeet ﷺ tot ongelovigen. Zij zeggen: *“Gehoorzaamheid aan Allaah is ware nederigheid en ongehoorzaamheid aan hem is ongelooft in Allaah.”*³³

En zij zeggen: *“Wie een andere Imaam aanstelt naast ‘Alie en het khalifaatschap van ‘Alie uitstelt is een moeshrik (polytheïst)”*³⁴

*“Syriërs zijn erger dan de Romeinen, de mensen van Medinah erger dan de Mekkanen, en de Mekkanen zijn openlijk ongelovig in Allaah.”*³⁵

In de uitleg van het vers: *“De Dag waarop de onrechtvaardige op zijn handen zal bijten zal hij zeggen: “O, had ik de weg met de boodschapper maar gevolgd. O. wee! Had ik nooit zo iemand als vriend genomen.”*

Al-Qoemmie zei dat *“zo iemand”* verwijst naar ‘Oemar.³⁶ En over Talhah en az-Zoebayr³⁷ – radiya Allaahoe ‘anhoemaa , beweert al-Qoemmie dat Aboe Ja’far zei dat het volgende vers is geopenbaard over hen; *“Voorzeker, voor hen die Onze tekenen verloochenen en er zich hoogmoedig van afwenden, zullen de poorten van de Hemel niet worden geopend, noch zullen zij in het paradijs komen; eer zou een kameel door het oog van een naald gaan. En zo vergelden Wij de daden der schuldigen.”*

En hij voegde daaraan toe dat de kameel in het vers verwijst naar hun kameel (m.a.w. volgens al-Qoemmie – moge Allaah hem vervloeken – zullen Talhah en Zoebayr die het Paradijs beloofd zijn door de Profeet ﷺ nooit het Paradijs betreden.³⁸

Een van hun toonaangevende geleerden, al-Kashshie, leverde over dat Aboe Ja’far zei; *‘De mensen (inclusief de Sahaabah) werden allen afvalligen na de dood van de Profeet behalve drie.’* Toen men hem vroeg wie zij waren, antwoordde hij, *“Al-Miqdaad ibn al-Aswad, Aboe Dharr en Salmaan, zoals vermeld wordt in het vers, “Zult gij u dan op de hielen omkeren als hij sterft of gedood wordt?” [3:144].”*³⁹

³³ Al-Kaafie, (Iran, 1278), pag.54

³⁴ Al-Kaafie, deel 10, pag.55. Dit verwijst naar degenen die de validiteit van het khalifaatschap van Aboe Bakr, ‘Oemar en ‘Oethmaan erkent, Sjiieten claimen dat het khalifaatschap gestolen is van ‘Alie en dat alleen hij en zijn nageslacht recht hebben om de moslims te leiden.

³⁵ Ibid, Deel 10, pag.107

³⁶ Tafsier al-Qoemmie, Najaf press, 1386, deel 2, pag 113

³⁷ Talhah ibn ‘Oebaydillaah, van al-Qoeraysh, hij was de achterneef van Aboe Bakr. Hij was een vooraanstaande Sahabie van de Profeet saws en hij was geëerd om te moge behoren bij de tien metgezellen die het Paradijs zijn beloofd (al-moebashirien bi l-Djannat). Hij redde het leven van de Profeet saws bij de slag van Oehoed (655) en hij werd gedood in de Slag van de Kameel (656) op de leeftijd van 64 en hij was begraven in Basrah. Az-Zoebayr ibn al-‘Awwaam was een neef van de Profeet saws en een neef van de eerste vrouw van de Profeet saws, Khadiedjah. Hij was de vijfde persoon die de Islaam accepteerde en één van de tien metgezellen die het Paradijs beloofd is door de Profeet saws. Az-Zoebayr nam deel aan beide migraties naar Abessinië en hij vocht heldhaftig in alle grote veldslagen en campagnes tijdens het leven van de Profeet saws. De Profeet saws gaf hem de titel, al-Hawaarie (de discipel), voor zijn diensten als een spion in de slag van Banoe Qoeraydhah, met de woorden : *“Elke Profeet heeft een Hawaarie, en mijn Hawaarie is az-Zoebayr.”* Hij stierf tijdens de Slag van de Kameel.

³⁸ Tafsier al-Qoemmie, deel 1, pag.230

³⁹ Mohammed ibn Hasan ibn ‘Alie at-Toesie, Ridjaal al-Kashshie, pag.12 en 13, University of Mashhad.

Toen Professor al-Bashier al-Ibraahimie, de top Algerijnse geleerde, Iraq bezocht, kwam hij in aanraking met het 3-delige boek genaamd *az-Zahraa*, gepubliceerd door de geleerden van Najaf.⁴⁰ In dit werk wordt vermeld dat de Amier al-Moe`minien, 'Oemar, getroffen werd met een ziekte die enkel genezen kon worden door menselijke sperma te drinken. Een ander boek in het Perzisch met de naam *Kashf al-Asraar* (openbaring van de geheimen) was daar gepubliceerd door de leider van de toenaderingsbeweging, Ayaatoellaah (in werkelijkheid aayatoellaat) al-Khomeini. Op pagina 112, wordt Aboe Bakr beschreven als een afgedwaalde en op pag 114 wordt 'Oemar een ketter genoemd.

Zo zijn er nog vele andere uitspraken in hun boeken waarin Aboe Bakr, 'Aa'ishah, en de rest van de vrouwen van de Profeet ﷺ alsook de Sahaabah in het algemeen, ernstig gelasterd worden. Maar omwille van de beknoptheid hebben wij datgene overlevert wat voldoende is om het punt duidelijk te maken.

7- Iedereen die hun geloofsovertuiging niet volgt wordt beschouwd als ongelovige. *"Twijfel over het imaamschap van 'Alie is zoals twifelen aan de boodschap van Mohammed ﷺ."*⁴¹ *En wie twijfelt aan beiden zou gedood moeten worden als het mogelijk is, wanneer hij claimt moslim te zijn. Maar als het gaat om de rest van de ongelovigen, dan zijn zij zoals de Joden en de Christenen, en zij mogen niet gedood worden om deze redenen"*⁴²

H3 - Het verraad van de Shie'ah in de Islamitische geschiedenis

Wat volgt is een korte beschrijving van de Shiitische listen tegen de Islaam en de moslims in alle eeuwen van de Islamitische geschiedenis. Tijdens de periode van de vierde en vijfde Kalief van de Faatimiden, al-'Aziz billaah (975-966) en al-Haakim bi amrillaah (966-1020), de moslims onder hun gezag ondergingen een onvoorstelbaar leed. Beide Kaliefen stelden de Joden in staat om gezag op aarde te bewerkstelligen, die vervolgens corruptie en tirannie verspreidden door de moslimwereld. En, toen de Shiitische gouverneur in de sterke vestingstad 'Asqalaan zich overgaf aan de kruisvaarders, kwamen de soldaten en de mensen van de stad in opstand, zij konden niet langer het Shiitische verraad verdragen, en zij vermoordden de gouverneur in het jaar 995.

In de vijfde eeuw van de Hidjra tijdens het bewind van de Sjiitische Buwayhid clan over Irak, werd het de Joden toegestaan om zeer machtig te worden en onderdrukkend. Als gevolg daarvan kwamen de mensen in die regio in opstand tegen de Buwayhid clan in het jaar 1031 en zij verbrandden de huizen van de Shiieten alsook de huizen van de Joden.

⁴⁰ Najaf is een stad in Irak, waar 'Ali ibn Abie Taalib begraven zou zijn. Voor de Sjiieten is Najaf een van de heiligste steden.

⁴¹ Al-Kaafie, (Iran, 1278/1880), pag.397

⁴² Ibid. Deel 6, pag.393

De Sjiïeten waren hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de val van Bagdad door de Mongolen. De meest bekende Shiïetische geleerden uit zijn tijd, an-Nasier at-Toosie⁴³ reed samen met Hulagu⁴⁴ aan het hoofd van de hordes van Mongolen en onder hun toezicht vond de slachting plaats van ontelbare onschuldige moslims. De Sjiïtische hoofd minister (wazier), Ibn al-'Alqamie, speelde ook een grote rol in dit tragedie. In de tiende eeuw van de Hidjrah was er de Mongool Ghayyaath Khudaabundah Muhammed, hij was bekeerd naar het Sjiïisme. Hij ging een alliantie aan met de Kruisvaarders waarbij hij de Sunnitische moslims afslachtte en terroriseerde. De Joden hadden een prominente positie verkregen in de Shiïetische Safawieden dynastie tijdens de tiende eeuw van de Hidjrah. Deze Shiïetische dynastie ging een alliantie aan met de Portugezen tegen de Ottomaanse staat. Maar, de Ottomaanse Sultan beantwoordde dit door bijna 30.000 van hen te vermoorden op één dag, hij leerde hen hiermee een zware les. Hij verklaarde hen als slechts een groep waardeloze kettters die rode tulbanden droegen met twaalf wikkels.⁴⁵

Als deze incidenten in de vergetelheid zijn geraakt dan is er altijd nog de onvergetelijke misdaad van deze eeuw waarin de Sjiïet Yahya Khan⁴⁶ de moslimlanden van Oost-Pakistan uit handen gaf aan de Hindoes om ermee te doen wat ze wilden. Deze afschuwelijke daad leidde tot de formatie van de verminkte staat van Bangladesh.

En niemand zal het Sjiïtische verraad van moslims vergeten in Libanon en hun alliantie met de Maronitische Christenen, die zij beschouwen als hun waren vrienden?!⁴⁷

⁴³ Nasier ad-Dien of Toos (gest.1274) was een productieve Shiïetische schrijver, bekend om ongeveer 56 werken over religie, filosofie, wiskunde, scheikunde en astronomie, de meeste daarvan waren in het Arabisch. Zijn proza werken in het Perzisch bevat ook het beroemde werk over ethiek, Akhlaaq-i Naasirîe waarin hij de Imaam (vanuit de Shiïetische doctrine) identificeert als de ideale leider zoals beschreven door Plato en Aristotles. Hij vervaardigde poëzie waarin hij al-Mu'tassim prees, de 'Abbaasi Kalief, en vervolgens wakkerde hij een opstand aan tegen zijn patron en onder zijn toezicht werden de moslims massaal afgeslacht door de Mongool Hulagu. (Hassan Ibrahim Hassan, *Islaam*, (University of Baghdad, Iraq, 1967), p.171).

⁴⁴ De Mongolen invasie van Chingiz Khan in het eerste gedeelte van de 13e eeuw n.Chr. bespoedigde het verval van het Abasside dynastie. Toen Mangu de grote Khan werd van de Mongolen in 1251 n.Chr. hij veroverde Tibet, Perzie en Syrie. Zijn broer, Hulagu, veroverde Baghdaad in 1258 n.Chr. hij slachtte haar mensen en bracht een einde aan de Abbasiden dynastie en het Islamitische Khaliefaat in het Oosten. De geleerden van Egypte kwamen toen bij elkaar en zij kozen de Mamloek generaal, Qutuz, als Sultan van Egypte. Sultan Qutuz met behulp van zijn Mamloek commandant, Beybars, versloeg de Mongool veroveraar Hulagu in de strijd van 'Ayn Jaloot. (Ain Jalut is een stad vlakbij Nabloes in Palestina).

⁴⁵ Zij droegen deze tulbanden vanuit hun Shiïetische overtuiging, de 12 wikkelingen duiden op de 12 imaams die zij vereren naast Allaah.

⁴⁶ Generaal A.M. Yahya Khan, hij was de president van Pakistan tijdens de crisis van 1969-71.

⁴⁷ De mainstream Sjiïtische beweging, Amal, welke geleid werd door Nabi Berrie, bood geen weerstand tegen de Israëliëse invasie van 1982. De Shiïeten hebben een lange geschiedenis van non-revolutionair conservatisme en sektarisme heeft hen doen weerhouden van het samenwerken met de Palestijnen en andere Soennieten. De eerste stap een aantal maanden geleden, was het Sjiïtische offensief in Beiroet tegen de Soennie Moeraabitoen beweging, die participeerde in de weerstand tegen Israël. De snelle overwinning op de verraste Moeraabitoen was een grote aanmoediging voor de Sjiïeten. Toen zij ten strijde trokken tegen de Palestijnen waren zij op zoek naar nog een snelle (onverwachte) overheersing. Maar, de Sjiïeten slaagden er niet in om zelfs maar het kleinste Palestijnse vluchtelingen kamp Sabra in te nemen. De Sjiïeten hebben d.m.v. hun oorlogstactieken laten zien hoe ver verwijderd zij zijn van de Islaam. Zij begonnen met het vernietigen van huis na huis in een poging om de Palestijnse strijders te vermoorden. Onder de 180 vermoorde slachtoffers en de 1000 gewonden in de eerste 5 dagen bevonden er zich tientallen Palestijnse vrouwen en kinderen. Terwijl de Palestijnen weerstand bleven bieden, werd de 6^e brigade van het Libanese leger, welke bestaat uit Sjiïeten, in het offensief gegooid. Masaadid (mv. masdjid) in het kamp

Wat hebben de Sjiïeten bijgedragen aan de Mujaahdien van Afghanistan behalve kritiek op hun Jihaad en het verkleinen van hun oppositie tegen de krachten van het Atheïsme? En waarom hebben de Sjiïtische studenten van de Universiteit van Koeweit de krachten gebundeld met de communisten en andere linkse figuren/partijen tegen de Soennite moslim studenten tijdens de studenten verkiezingen van 1981?

Als laatste, wat valt er te zeggen over de onheilige alliantie tussen de Iraanse revolutie en het Nusayrie Syrië – tussen Iran en Libië – Iran en Algerije – en Iran en Zuid-Libanon? Is het omdat zij allen overeenkomen met de Sjiïeten in het verwerpen van een gedeelte of zelfs alles van de Soennah? Was het niet te verwachten dat de ‘revolutie van de onderdrukten’ de onderdrukten zouden bijstaan in Syrie? Is dit de beloning voor goedgunstigheid? Ja, de beloning voor de Syrische mudjaahidien’s openlijke ondersteuning voor de Iraanse revolutie was eerst dat het afgewezen werd, en vervolgens werden zij bekritiseerd voor hun Djihad. Hoe kunnen we anders Aayatollah Khalkhaali’s publieke statement begrijpen tegen de Syrische mudjaahidien, of Khomeini’s vertegenwoordiger die de Syrische mudjaahidien ongelovig verklaarde toen hij in Londen was in 1980? En afsluitend, waarom stemden de Sjiïetische leden van de Kuwaiti National Assembly voor Hafiz al-Asad⁴⁸ en tegen de Syrische mudjaahidien tijdens de stemming voor het zenden van 48 miljoen dinar naar de Syrische oppositie?⁴⁹

50

werden vernietigd door Sjiïtische bombardementen... (en) op 24 mei, toen Hafez al-Assad een ‘staakt het vuren’ voorstelde waarbij de Palestijnen verteld werd om hun wapens over te dragen aan de Sjiïtische 6^e brigade, de Palestijnen weigerden zijn voorstel. Hierna, met openlijke Syrische aanmoediging, werden Sjiïtische all-out aanvallen gelanceerd op alle drie de Palestijnse vluchtelingen kampen. Het Rode Kruis werd weerhouden om de kampen binnen te gaan om de slachtoffers te verwijderen die aan het doodbloeden waren. Op 3 juni, viel het kleine Sabra kamp, maar weerstand ging door bij het Shatilla kamp terwijl de Sjiïtische aanvallen op het grote Burj al-Barajinah kamp terug werden geslagen.

⁴⁸ Hafez al-Asad is de president van Syrie en hij behoort tot de minderheidsgroepering van de Nusayri sekte die het hele land in zijn greep had. De meeste van de hoge functionarissen van de regering van Syrie behoren tot deze sekte. Zij vormen ook de meerderheid van de luchtmacht en de gewapende legereenheden en de officieren van het leger, terwijl Sunnieten de meerderheid vormen van de voetsoldaten van het leger. [Voetnoot vertaler: Dit verklaart ook waarom er zo veel soldaten van Assad – moge Allaah hem vernietigen – al in het begin van de opstand snel deserteerden en overliepen naar de verschillende oppositie groepen die strijden tegen Assad.]

⁴⁹ Voetnoot van de Engelse vertaler: Kort voor het publiceren van dit boek, stuurde de Iraanse regering een telegram naar Hafez al-Assad waarin zij de Syrische mudjaahidien beschreven als ‘een smerige ziekte’, als antwoord op een telegram van Assad op de derde jaarlijkse viering van hun revolutie. [Voetnoot: Dit boekje stamt uit de jaren 80, men ziet dat er nu in 2016 niets veranderd is! Dezelfde walaa` (loyaliteit) wordt nog steeds getoond door de verraders van de Oemmah, de Shia! Wie bestrijdt nu samen met Assad de Soennieten in Syrie? Inderdaad, Iran en Hezbollaah van Libanon samen met de atheïstische communisten van Rusland.]

⁵⁰ Voetnoot vertaler: Al deze gebeurtenissen tonen aan dat veel van de algemene moslims onwetend zijn geworden over hun identiteit en hun religie en de geschiedenis en de ‘Aqiedah van Ahl as-Soennah. Dit komt mede door de predikers en uitnodigers naar dwaling van politieke groeperingen zoals de Ikhwaan al-Moeslimien. Hun predikers en uitnodigers en zogenaamde geleerden (met al-Qardhaawi aan het hoofd!) hebben jaren lang uitgenodigd naar verbroedering met de Shia, en de Iraanse revolutie werd geprezen door hen, en als voorbeeld gesteld voor de moslims om op een soort gelijke wijze een revolutie te ontketenen in de landen van de Soennieten.

H4 - Sjiisme in het heden

Sommige goed bedoelende moslims claimen dat de Sjiïeten van vandaag de dag, en in het specifiek de hoger opgeleiden onder hen en de beter ingelichte onder hen, zijn veranderd in hetgeen waar zij vroeger voor stonden en dat zij hun doctrines hebben gecorrigeerd. De waarheid is echter dat de Shie'ah in de eerste eeuw stond voor liefde en ondersteuning voor de familie van de Profeet ﷺ wat iets prijzenswaardig is. Maar, vanaf het moment dat zij begonnen af te dwalen, begon het steeds extremere vormen aan te nemen over een lange historische periode totdat zij een nieuwe religie hebben uitgevonden die fundamenteel afwijkt van onze religie. Zij schreven toen talloze boeken over hun nieuwe geloofsovertuiging gebaseerd op een andere Qur'aan dan degene die gebruikt wordt door de moslims en gebaseerd op ahaadieth (overleveringen) die zij zelf fabriceerden. Alle aspecten van de religie van Islaam werden doelwit van hun lasterende aanvallen en tot aan deze dag gaan zij door met het publiceren van literatuur waarin de fundamenten van de Islaam worden ondermijnd, principe na principe. Sterker, zelfs de meest lasterende literatuur van de orientalist en Joden valt in het niet vergeleken met de venijnigheid van wat de Sjiïeten distribueren naar elke hoek van de wereld.

Vijf jaar lang heb ik geleefd in een stad waarvan de leider van de Sjiïeten vriendelijk was met de Soennitische moslims en zich voordeed alsof hij Aboe Bakr en 'Oemar eerde en respecteerde, moge Allaah tevreden zijn over hen beiden. Maar, op een bepaald moment toen hij een geschil had met ons en boos werd, begon hij onmiddellijk Aboe Bakr en 'Oemar te vervloeken met de meest verschrikkelijke uitspraken. Dus, als dit de situatie is van een leider van hun die wat meer cultureel ontwikkeld is en meer onderwezen, wat kunnen moslims dan wel niet verwachten van de onwetende massa?

Een kantoor ten behoeve van het promoten van een rapprochement tussen moslims en sjiïeten is al de laatste 40 jaar open in Cairo. Maar, de Sjiïeten weigeren om een soortgelijk kantoor te openen in hun studie centra, zoals in Najaf en Qoem. Volgens Dr. Mustafaa as-Sibaa'ie, is hetgeen wat zij wensen te bereiken met de rapprochement beweging is dat wij dichterbij hun 'Aqiedah komen en niet een wederzijdse compromis.

Vanwege de algemene onwetendheid van de moslims over de religie van de Shie'ah, bekeerden de meeste moslim vluchtelingen van Noord-Palestina tot Zuid-Libanon naar Sjiisme en zo ook, de Soennie meerderheid in Iraq is veranderd naar een Shie'ah meerderheid. Deze bekeringsgolf was voornamelijk bewerkstelligd door een misleidende verspreiding van de geloofsleer en meervoudige en tijdelijke (moet'ah) huwelijken om zo hun nageslacht te vergroten, op een soortgelijke wijze zoals de Kopten in Egypte te werk gingen om zo drastisch te vermenigvuldigen in recente jaren. Dit is een vooropgezet doel van hun kant zoals ook duidelijk blijkt uit hun schrijfwerken. Khomeini zei bijvoorbeeld: "*Zij (de Shie'ah)*

*zullen continue getroffen worden door onderdrukking, calamiteiten en moeilijkheden maar zij wanhopen niet. Hun harten zijn gevuld met hoop en hun rangen zullen blijven vermeerderen totdat hun aantallen zullen uitgroeien tot 200 miljoen Sjieten.*⁵¹

De opmerking dient gemaakt te worden dat de Iraanse Revolutie, die valselijk wordt gepromoot als zijnde een hervorming, onpartijdig en objectief in zijn opinies, blijft doorgaan met het lasteren van de Sahaabah. Ik heb zelf persoonlijk een radio uitzending vanuit Teheran opgenomen op tape waarin Dhoe l-Noerayn, 'Uthmaan, gelasterd en 'Alie werd overmatig geprezen als de onfeilbare Imaam. Zo ook, het Iraanse magazine 'Shahied' welke gepubliceerd wordt in het Arabisch beschuldigd 'Uthmaan' - radiya Allaahu 'anhu - dat hij een tiran was die zonder rechtvaardige reden de metgezellen van de Profeet ﷺ bestrafte.⁵²

Denken de Sjieten dat hun snode plannen verborgen blijven voor de moslims? Enkel en alleen omdat zij schoonschijnende misleidende bewoordingen hanteren om hen (de moslims) te paaien terwijl zij boeken van ongeloof publiceren en distribueren naar alle uithoeken van de wereld? Oude en nieuwe boeken hebben mij bereikt vanuit hun distributie centra in Amerika, Koeweit en andere landen, allen hanteren zij hetzelfde taalgebruik als in het verleden.

Zou hun geloof in de Islam en een bewijs van hun goede intenties niet noodzakelijkerwijs ertoe moeten leiden dat zij al deze boeken verbranden en dat zij het pad gaan volgen van de goddelijke waarheid welke gevonden wordt in de teksten van de moslims? Ik begrijp werkelijk waar niet waarom zij blijven aandringen op het distribueren van boeken zoals 'al-Muraaja'aat', die twijfels opwerpt over de geloofsleer van de Soennieten, en boeken zoals 'as-Saqiefah', die twijfels opwerpt over de Islamitische geschiedenis. De auteur van het laatstgenoemde werk werpt verdachtmakingen op over Aboe Bakr door te beweren dat hij samenzweerde tegen het Khalifaat en dat hij de 'weigeraars'⁵³ vermoordde om zo macht over de regering te krijgen. Hij beweert dat de 'weigeraars' niet afvallig waren geworden maar dat zij weigerden om de eed van trouw te geven aan Aboe Bakr en ook niet aan 'Umar al-Faaroeq omdat hun khalifaat illegaal zou zijn.

⁵¹ Al-Hoekoemah al-Islamiyyah (Beirut: at-Talee'ah Press, p132)

⁵² As-Shahied, nr.38, 9/4/1980, laatste pagina

⁵³ Met de weigeraars wordt hier bedoeld degenen die na het overlijden van de Profeet saws weigerden om Zakaat te betalen en zij tartten daarmee de algemene autoriteit van de Islamitische staat na de Profeet saws.

H5- De doctrines van de Hedendaagse moderne Sjiitische geleerden

De Sjiitische smeekbede 'Sanamay Quraysh' (de twee idolen van Quraysh)

Het is eerder al kort uitgelegd dat de Sjiitische Imaams meer gingen afdwalen dan hun voorgangers en géén van hun recente standpunten geven enige realistische hoop voor gematigdheid. Als de lezer dit betwijfelt, dan zou hij of zij moeten kijken naar de posities van zes vooraanstaande hedendaagse Sjiitische geleerden ten opzichte van Aboe Bakr en 'Umar in het boek *'Tuhfah al-'Awwaam Maqboel'* en in de smeekbede die de twee idolen van Quraysh vervloeken (Du'aa Sanamay Quraysh). In deze smeekbede, welke valselijk wordt toegeschreven aan 'Abdoellaah ibn 'Abbaas, worden zowel Aboe Bakr als 'Oemar vervloekt en worden zij *"De twee idolen van Quraysh"* genoemd. Shirk wordt toegeschreven aan de twee khalieven en aan beide dochters, 'Aa'ishah en Hafsah, worden daarin gelasterd. De smeekbede werd gepubliceerd met de goedkeuring van de volgende vooraanstaande Sjiitische geleerden⁵⁴:

- 1- *Aayatullaah al-'Udhmaa Muhsin al-Hakiem (overleden in 1970)*
- 2- *Aayatullaah al-'Udhmaa Aboe l-Qaasim al-Khooee (leefde in Najaf is overleden in 1992 en hij was de auteur van al-Bayaan fie Tafsier al-Qoer'aan, welke niet afwijkt van de andere boeken van de Shie'ah.)*
- 3- *Aayatullaah al-'Udhmaa Roohullaah al-Khomeini (auteur van Kashf al-Asraar, waarin hij Aboe Bakr afgedwaald verklaard (p.112) en 'Umar een afvallige (p.114).*
- 4- *Aayatullaah al-'Udhmaa Mohammed Kaadhim Shree'atmadaarie (overleden in 1986)*
- 5- *De hoofdgeleerde 'Alie Taqie at-Taqwaa*

Voor degenen die bedrogen waren door de publieke statements van de Shie'ah leiders meteen na de revolutie, wij zullen nu een aantal gedocumenteerde statements gemaakt door twee van deze leiders presenteren die de ware aard laten zien.

Aayatoellaah al-Khomeini

1- Zijn bronnen voor kennis

Aan het einde van dit boek is er aan antwoord van Khomeini op een vraag welke wij hem voorlegde met betrekking tot zijn opinie over de bronnen van de goddelijke wetgeving (sharie'ah). Hij antwoorde dat

⁵⁴ Voetnoot vertaler: Dit werk wat wij vertaalde stamt uit de jaren 80, dus de Shia geleerden die genoemd worden waren de vooraanstaande geleerden in die tijd. Maar in 2016 is er niets veranderd, de hedendaagse Shia Imaams zijn op dezelfde 'Aqiedah als hun voorgangers.

volgens hem de wetten eerst genomen dienen te worden uit de Qoer'aan en vervolgens uit de volgende boeken:

A- **al-Kaafie** van Muhammed ibn Ya'qoeb al-Koelaynie ar-Raazie, die overleed in 329 H / 941 n.Chr in Bagdad. Khomeini stelde duidelijk dat de totale religie omvat is in al-Kaafie, zo zei hij : "*Denken jullie dat het genoeg is voor ons religieuze leven om al-Kaafie (slechts) op een boekenplank te leggen terwijl de religieuze wetten erin opgesomd zijn!?*"⁵⁵

B- **Men laa yahdoeroe al-Faqieh...** van hun top hadieth geleerde, Muhammed ibn 'Alie ibn Baabawayh as-Sadoeq ar-Raazie, die overleed in 381 H / 992 n.Chr in de stad ar-Rayy.

C- **Tahdieb al-Ahkaam** van Ibn al-Hasan at-Toosie, die overleed in Najaf in het jaar 420 H / 1029 n.Chr

-**D al-Istibsaar** ook van at-Toosie.

In zijn boek '*al-Hoekoemah al-Islaamiyyah*' vermijdt al-Khomeini alle hadieth boeken van de Soennieten en hij weigert gebruikt te maken van hun overleveringen net zoals zijn Shie'ah soortgenoten. Zij geloven alleen in teksten die overgeleverd zijn door hun eigen mensen, als het gaat om de ahaadieth van al-Bukhaarie dan zeggen zij hierover "*Hij heeft vreemde en zelfs verwerpelijke verhalen overgeleverd, die ongeschikt zijn zelfs voor het verstand van bijgelovige berbers of een oude Sudanese vrouw*"⁵⁶

En hoe kunnen zij geloven in het hadieth boek van al-Bukhaarie terwijl hij daarin hadieth overlevert die, wanneer het gaat om volgorde van excellentie, Abu Bakr als eerste plaats, dan 'Umar, dan 'Uthmaan en dan 'Alie.

2- Zijn positie m.b.t. de Sahaabah

Als Khomeini gematigd zou zijn en rechtvaardig in zijn opinie over de Sahaabah, zoals sommige predikers pretenderen, waarom zou hij dan de twee grote leiders, Abu Bakr en 'Umar uitzonderen van de discussie over gelovigen die de waarheid spreken en ernaar handelen. In zijn boek '*al-Hoekoemah al-Islaamiyyah*' zegt hij: "*De Boodschapper (ﷺ) en de leider van de gelovigen (m.a.w. 'Alie ibn Abie Taalib) waren gewoon om de waarheid te spreken en te handelen ernaar.*"⁵⁷ En zoals eerder is gequoteerd, welk

⁵⁵ al-Hoekoemah al-Islaamiyyah, p.72

⁵⁶ 'Abdullaah as-Subaytie, '*tahta raayat il-haqq*, Teheran, p.96

⁵⁷ al-Hoekoemah al-Islaamiyyah, p. 71. Men ziet dus dat Abu Bakr en Umar en Uthmaan niet worden meegerekend, alsof hun regeer periode een zwart gat was tussen de Profeet saws en 'Alie radiya. Toen de nieuwskrant 'al-Kaffaah' vroeg aan Khomeini en zijn volgelingen wat voor soort regering zij wensten op te zetten, antwoordde hij: "*De Shiïeten hebben vanaf het begin geprobeerd om een rechtvaardige Islamitische staat op te richten. Aangezien zo een staat daadwerkelijk bestaan heeft gedurende de periode van de Profeet (saws) en de periode van Imaam 'Alie, wij geloven dat zo een staat opnieuw tot leven kan worden gewekt*" Ook hier wordt het weer heel duidelijk dat de periode

recht heeft hij om een grote Sahabi zoals Samurah ibn Djundub te betichtten van het fabriceren van Hadieth? Over Mu'aawiyah zegt hij : *"Hij was gewoon om mensen te executeren op basis van vermoedens en aantijgingen, om ze onterecht op te sluiten voor lange periodes, ze te verbannen van de moslimlanden en ze te verbannen uit hun huizen enkel voor het zeggen dat Allaah hun enige Heer is. De regeerperiode van Mu'aawiyah lijkt op geen enkele manier op een Islamitische manier van regeren."*⁵⁸ Op een andere plek zegt hij : *"Mu'aawiyah leidde zijn mensen voor 40 jaar en hij heeft niets verdiend voor zijn ziel behalve de vervloeking van deze wereld en de bestraffing in het hiernamaals."*⁵⁹

In feite, een groot aantal Irakezen heeft vermeld dat toen Khomeini daar verbleef voordat hij naar Frankrijk zou gaan, dat hij regelmatig Aboe Bakr en 'Umar vervloekte.

3- Zijn positie m.b.t. de ketters

Khomeini uitte zijn grootste verdriet over het overlijden van Naasieroedien at-Toosie voor de grote verdiensten die hij verricht had voor Islaam.⁶⁰ Dit is dezelfde at-Toosie, die de Mongolen in staat stelde om Baghdad binnen te komen, haar inwoners af te slachten en de boeken van de Sunnieten masaal te verbranden. De geleerde, Ibn al-Qayyim⁶¹, zei over hem : *"Toen de mogelijkheid zich voordeed voor de ondersteuner van heidenen, ongeloof en ketterij, de minister president van de ketters, an-Nasier at-Toosie, Wazier van Hulagu, leste hij zijn dorst naar wraak, en met hem de volgelingen van zijn geloofsleer als ook zijn ketterse soortgenoten, tegen de volgelingen van de Profeet (ﷺ), door hen bloot te stellen aan het zwaard (van Hulagu)..."*

In het kort, deze ketter en zijn ketterse volgelingen waren ongelovigen in Allaah en Zijn Engelen, en Zijn Boeken, Boodschappers en de Laatste Dag."⁶²

van de edele metgezellen Aboe Bakr en 'Umar en 'Uthmaan door de Shia niet meegerekend worden als een periode van goedheid en rechtvaardigheid. Moge Allaah hen vernederen in deze wereld en in het hiernamaals!

⁵⁸ al-Hoekoemah al-Islaamiyyah, p.132

⁵⁹ al-Khomeini, *Jihaad an-Nafs aw Jihaad al-Akbar'*, p.18

⁶⁰ Zie eerder in dit artikel bij het kopje "de Shia in de Islamitische geschiedenis"

⁶¹ Muhammed ibn Abie Bakr az-Zar'ie's vader (1292-1350 n.Chr) was een briljante geleerde en de supervisor (qayyim) over de al-Jawziyyah school in Damascus. Hierdoor kwam Muhammed ibn Abie Bakr bekend te staan onder de naam Ibn Qayyim al-Jawziyyah (m.a.w. zoon van de supervisor van al-Jawziyyah). Hij studeerde onder de grote geleerden van zijn tijd maar hij werd het meest beïnvloed door Ibn Taymiyyah, onder wie hij studeerde tot aan de laatste genoemde zijn dood (728 H / 1328 na.Chr). Ibn al-Qayyim was in het gevang gezet samen met Ibn Taymiyyah voor het ageren tegen de religieuze reizen die ondernomen werden naar het zogenaamde graf van Profeet Ibraahiem en hij werd niet vrijgelaten tot een periode na het overlijden van zijn leraar in de gevangenis. Onder Ibn al-Qayyim's bekendste studenten behoren Ibn Kathir, de auteur van een van de beste tafsiers en meest authentieke geschiedkundige werk '*al-Bidaayah wan-Nihaayah*'. Ibn al-Qayyim zelf was een uitmuntende schrijver, hij schreef meer dan 59 boeken. (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 'Zaad al-Ma'aad' (al-Halabee Press, Cairo, 1970), deel 1, pag. 5-13)

⁶² Ibn Qayyim al-Jawziyyah, '*Ighaathatoe l-Lahfaan*', deel 2, pag. 263.

4- Zijn positie t.o.v. Taqiyyah

Het doel welke Khomeini en de Shie'ah nastreven in het gebruik van taqiyyah is zoals hij zelf zegt: *“Deze Taqiyyah is geadopteerd om de geloofsleer te beschermen tegen uitsterving, en niet om het leven van een specifieke individu te beschermen.”*⁶³

Hij benadrukte dit standpunt om zo zijn geloofsleer te verspreiden onder de Sunnieten. Na de Iraanse revolutie adviseerde hij de Sjiitische studenten : *“Jaag de massa niet weg van jullie, de ene na de anderen. Verricht geen aantijgingen jegens sommigen van hen dat zij Wahhaabies zijn en anderen dat zij ongelovigen zijn, want wie blijft er anders over om jullie heen als jullie dit soort methoden blijven hanteren?”*⁶⁴

En dus gaf hij opdracht aan de Sjiieten tijdens de Hajj van 1979 om te bidden met de Soennieten als een vorm van Taqiyyah om zo hen te misleiden op dezelfde wijze als dat sommige Shie'ah leiders gewoon waren om te doen. Hun leiders waren gewoon om te bidden met Soennieten bij gelegenheden, en dan herhaalden zij hun gebeden op een later tijdstip.

5- Zijn geloof in de Imaams

Khomeini zei over Imaam 'Ali, *“De engelen plaatsen hun vleugels onder de voeten van de Prins van de gelovigen als erkenning van zijn vooraanstaande positie, zijn verdiensten, en zijn inzet in het verspreiden van de Islaam aan de hele wereld [hoe!?!]. De engelen, de mensheid en zelfs zijn vijanden stellen zich nederig op tegenover hem omdat zij buigen voor de waarheid die zich manifesteert in zijn staan en zitten en spreken, in zijn zwijgen en in zijn preken, in zijn gebeden en in zijn veldslagen.”*⁶⁵

Ergens anders zegt hij; *“...want we kunnen het niet voorstellen dat de Imaams vergeetachtig zijn of nalatig, en we geloven dat zij alle zaken waarnemen/omvatten welke voordeel kunnen brengen voor de moslims...”*⁶⁶

Hij zei ook over de leringen van de onfeilbare imaams, *“De leringen van de Imaam zijn als de leringen van de Qoer'aan...zij dienen geïmplementeerd en opgevolgt te worden.”*⁶⁷

Zie ook zijn andere opmerkingen omtrent de Imaams eerder in dit boek, waar hij de Imaams boven de engelen en Profeten zet.

⁶³ Al-Hoekoemah al-Islaamiyyah, pag.61

⁶⁴ Ahmad Mughanniyah, 'al-Khoemeini fie aqwaalihu wa af'aalih' Beiroet: al-Maktabah al-Hadiethah, 1979, pag.67

⁶⁵ al-Hukoomah al-Islaamiyyah, pag 141

⁶⁶ al-Hukoomah al-Islaamiyyah, pag 141

⁶⁷ al-Hukoomah al-Islaamiyyah pag 91

6- Zijn geloof in de verwachte (muntadhar) Imaam

Khomeini gelooft dat de 12^e Imaam, al'Askaree' verdwenen is en verstopt en dat hij zal verschijnen, en dat het mogelijk is om hem te raadplegen ook al is hij verstopt via de juristen en de oprechten. Hij zei: *“Men dient terug te keren naar de jurist, in elke situatie waarbij het moeilijk wordt om zaken terug te refereren naar de Imaam vanwege zijn afwezigheid, als men kennis wenst over de autoriteit naar wie men zou moeten terugkeren voor leiding tijdens de goede en slechte momenten in het leven.”*⁶⁸

Tijdens de jaarlijkse viering voor de verwachte Imaam (30-6-1980) zei Khomeini : *“Zelfs de Profeet Muhammed ﷺ de zegel der Profeten, die gekomen was om de mensheid te hervormen en om rechtvaardigheid te implementeren was niet succesvol tijdens zijn periode. Voorzeker de persoon die wel zal slagen hierin, en die rechtvaardigheid zal instellen in alle uithoeken van de wereld en die alle afwijkingen zal rechttrekken is Imaam al-Mahdie al-Muntadhar... En de reden waarom Allaah de Meest Verhevene het leven van Imaam al-Madhi heeft verlengt is vanwege het feit dat geen een ander mens in staat zou zijn om deze zware taak te vervullen, inclusief de Profeten en de Heiligen... Voorzeker deze jaarlijkse viering, dit festival voor de Mahdie, is een viering van groot belang. Het wordt door de moslims beschouwd als een belangrijkere viering dan de viering van de geboorte van de Profeet...”*⁶⁹

7- Zijn concept van Jihaad

Volgens al-Khomeini, *“In de periode van afwezigheid van de bewaker van alle zaken en de sultan van de Tijd – moge Allaah zijn nobele verschijning bespoedigen – zijn plaatsvervangers, welke de juristen zijn die capabel zijn om juridische oordelen uit te vaardigen, zullen verantwoordelijk zijn voor het runnen van de politieke zaken van de moslims en alles wat binnen de jurisdictie valt van de verborgen Imaam behalve het starten van Jihaad.”*⁷⁰

⁶⁸ Al-Hukoomah al-Islaamiyyah pag 78,79

⁶⁹ Al-Mudjtama' al-Kuwaiteeyah,

⁷⁰ Al-Khomeini, Tahrir al-Wasielah, deel 1, pag.482. Gequote in Wa djaa' a Dawr al-Madjoos

8- Khomeini de Perziër

Khomeini beschouwt de Perzische feestdag genaamd Nawruz⁷¹ als een dag waarop het vasten voor de moslims is aangeraden. Toen hij de aanbevolgen dagen om te vasten opnoemde zei hij : *“En vanonder hen is de dag van Ghadeer⁷²... en de dag van Nawruz.”*⁷³

9- Khomeini en Fiqh

Wat duidt op zijn fanatieke benadering van de doctrine van zijn sekte is dat hij erop staat dat alle leerstellingen van de Shie'ah geloofsleer toegepast dienen te worden, ook al is het in tegenstrijd met de grote meerderheid van de moslims. Zo vindt Khomeini bijvoorbeeld dat het plaatsten van de rechterhand op de linkerhand tijdens het gebed dat dit het gebed ongeldig maakt.

*“Er zijn een aantal zaken die het gebed ongeldig maken, een van hen is ‘Hadath’⁷⁴, en de andere is ‘Takfier’ wat het plaatsten van de ene hand over de andere hand is, wat gedaan wordt door niet-Shiïeten. Maar deze daad verrichten als een daad van Taqiyyah is geen probleem.”*⁷⁵

Hij is ook van mening dat de sterkste opinie (onder de shie'ah geleerden) is dat het toegestaan is om gemeenschap te hebben met je vrouw in haar anus.⁷⁶

Muhammed Baaqir as-Sadr

As-Sadr behoort tot de grootste hedendaagse geleerden van de Shie'ah, die bekend is komen te staan voor zijn moderne benadering in zijn werken; *‘Iqtisaadunaa’* (onze economie), en *‘Falfasatunaa’* (onze filosofie). Hij was een presidentiele kandidaat voor de (gedroomde) Sjiïtische republiek van Irak, waar de Iraakse Shie'ah van dromen dat het ooit zal bestaan met de hulp van Iran. Hij wordt bestempeld als “gematigd” en een islamitisch tijdschrift zei zelfs over hem: *“Hij is de voornaamste leider geworden van*

⁷¹ Perzisch nieuwjaar

⁷² De derde dag na de afscheids Hajj (van de Profeet saws) beweren de Shia dat de Profeet – *sallallaahoe ‘alayhie a sallam* – verklaard heeft dat ‘Ali ibn Abee Taalib zijn opvolger zal zijn en dat de grote meerderheid van de Sahaabah een eed zouden hebben afgelegd daarop, op een plaatst genaamd Ghadeer Khumm. [Muhammed Husayn Tabatabai, Shi’ ite Islam. Vertaald door Sayyid Husayn Nasr, Houston Sadr Publishing House, 1979, pag. 69, 179]

Ibn al-Athir schreef in zijn geschiedenis boek ‘ al-Kaamil fie t-Taarikh’ deel 8, pagina 181, dat op de 18^e dag van Dhu l-Hijjah, Mu’izz ad-Dawlah (945-949 c.e.) beval het (consequent) verlichten en versieren van de stad Baghdad..., op de avonden van ‘Ied al-Fitr en ‘Ied al-Adhaa werden er fakkels verlicht, en trompetten geschald en trommels werden geslagen, dit alles voor de viering van ‘Ied al-Ghadeer. [The Right Path, Zahra Publications, Texas, U.S.A. 1983, door al-‘Allamah Sayyid ‘ Abdul-Husayn Sharifuddien. Vertaald door Muhammed Amir Haider Khan, pag. 272-3.

⁷³ Tahriir al-Wasilah, deel 1, pag. 302-3. Voetnoot Engelse editor: De opmerking dient gemaakt te worden dat er in de grondwet van de Iraanse Islamitische republiek door Khomeini onderschreven dat het vereist is voor de hoofd van de staat om van pure perzische afkomst te zijn.

⁷⁴ Hadath zijn factoren die het vernoodzaken dat iemand bij wie het plaatsvind ofwel al-Ghusl (grote wassing) of Woedoe (kleine wassing) moet verrichten om zo terug te keren naar een staat van Tahaarah (rituele reinheid)

⁷⁵ Tahriir al-Wasilah, deel 1, blz 280

⁷⁶ Tahriir al-Wasilah, deel 2, pag 241

alle islamitische bewegingen in Irak". Maar de mensen weten niet dat hij ook andere boeken en pamfletten heeft geschreven die overduidelijk zijn fanatieke Sjiitische geloofsovertuigingen laten zien. Bijvoorbeeld in zijn boek, "Tashayyu" stelt hij structureel dat de Shie'ah "Aqiedah de religie van de waarheid is waarnaast geen andere waarheid bestaat en dat dit het zuivere originele geloof is waar iedereen zich aan dient te conformeren."⁷⁷

Hij verkondigt ook de claim dat 'Ali het Ongeziene (al-Ghayb) kent: "*Hij weet wat was en wat er zal zijn*"⁷⁸. Terwijl het bekend is dat niemand al-Ghayb kent zelfs niet de Profeet Mohammed ﷺ. De Qoer'aan vertelt ons dat de Profeet ﷺ ons moest informeren over het feit dat:

"En als ik het ongeziene kende zou ik een overvloed van goed hebben bemachtigd en het kwade zou mij niet hebben gedeerd. Ik ben slechts een waarschuwer en een drager van goede tijding voor een volk dat gelooft."

[Al-A'raaf 188]

H6 - De Islamitische regeling omtrent de Sjieten

De geleerden van de Selef:

Imaam Abu Haniefah: Het is overgeleverd in al-Kifaayah van 'Umar ibn Ibraahiem dat hij zei: "Ik hoorde Ibn al-Mubaarak zeggen; 'Abu 'Ismah vroeg Abu Haniefah: "Wie beveel je mij aan om de overleveringen van te nemen?" Waarop Abu Haniefah zei: "*Van elke rechtvaardige behalve de Shie'ah, want de kern van hun geloofsleer is het dwalend verklaren van de Metgezellen van Mohammed ﷺ*"⁷⁹

Imaam Maalik: Toen al-Imaam Maalik eens gevraagd werd over hen antwoordde hij: "*Spreek niet tot hen noch lever over van hen, want voorzeker het zijn leugenaars*"⁸⁰

Tijdens een les van al-Imaam Maalik werd vermeld dat de Shie'ah de metgezellen van de Profeet ﷺ vervloekten. Als antwoord hierop reciteerde al-Imaam Maalik het volgende Qoer'aan vers: "*Mohammed is de boodschapper van Allah. En zij, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig onder elkander. Gij ziet hen zich buigen en nederwerpen (in gebed) - Allah's genade en Zijn welbehagen zoekende - Op hun aangezicht zijn de sporen van het zich ter aarde werpen. Dit is hun beschrijving in de Torah. En hun beschrijving in het Evangelie is als het zaad van koren, dat zijn scheut uitspruit, en dien versterkt, waardoor zij dik wordt en op eigen stengel komt te staan, tot vreugde der zaaiers en woede der ongelovigen.*"

⁷⁷ At-Tashayyu' Dhaahirah Tabie'ieyah fie Itaar ad-Da'wah al-Islaamiyyah, (Ad-Dajwee Press, Aabideen, Cairo), blz.52

⁷⁸ Idem.

⁷⁹ Al-Kifaayah blz 302

⁸⁰ Minhaaj as-Sunnah, deel 1, p.37

Hij zei toen: *“Een ieder die woedend wordt wanneer de Sahaabah genoemd worden behoort tot degenen waar dit vers over spreekt”*⁸¹

Imaam ash-Shaafi’ie: Op een gelegenheid zei al-Imaam ash-Shaafi’ie over de Shie’ah *“Ik heb onder de ketters geen volk gezien die meer bekend staan om hun valsheid dan de Raafidhi”*⁸² Sjiieten⁸³

En bij een andere gelegenheid zei hij: *“Lever kennis over van een ieder die je ziet (van de betrouwbaren) behalve van de Raafidhi Shie’ah, want zij verzinnen overleveringen en maken het vervolgens een onderdeel van hun religie.”*⁸⁴

Imaam Ahmad ibn Hanbal: Abu Bakr al-Khallaal zei: ‘Abu Bakr al-Marrudhi zei: “Ik vroeg Abu ‘Abdillaah over degenen die Abu Bakr en ‘Umar en ‘Aa`ishah uitschelden, hij zei: *“Ik beschouw ze niet op de Islaam”*.⁸⁵

‘Abdullaah ibn al-Mubaarak: *“De religie (wordt genomen) bij de Ahl al-Hadieth, en al-Kalaam (speculatieve theologie) en al-Hiyal”*⁸⁶ bij de Ahl al-Ra`ie, en leugens bij de Raafidhah.”

Aboe Zur’ah ar-Raazi: *“Als jij iemand tegenkomt die de metgezellen van de Profeet ﷺ naar beneden haalt, weet dan dat hij een ketter is. Want de Boodschapper is waarheid, en waar hij mee gekomen is is waarheid, en degenen die het tot ons gebracht hebben zijn de metgezellen. En deze ketters wensen slechts om onze betrouwbare overlevertaars te schaden in hun betrouwbaarheid, zijn wensen hiermee het Boek en de Sunnah te falsificeren. Het weerleggen van hen is een zaak van hoogste prioriteit.”*⁸⁷

Al-Qaadhi Aboe Ya’laa: *“De positie waar de Fuqahaa` (rechtsgeleerden) op zijn betreffende degenen die de Metgezellen lasteren is dat het ongeloof inhoudt, wanneer men het lasteren als toegestaan beschouwt (mustahillan). Maar als men het niet als toegestaan beschouwt, dan is het fisq (zondigheid) en pleegt men geen ongeloof”*⁸⁸

Al-Imaam at-Tahaawi: *“Wij houden van de metgezellen van de Profeet ﷺ zonder te overdrijven in onze liefde voor wie dan ook van hen, en zonder ons vrij te pleiten van wie dan ook van hen. We haten degenen die hen haten, of slecht over hen spreken, en we spreken enkel goed over hen. Houden van hen is een*

⁸¹ Tafsier al-Qurtubi, surah al-Fath

⁸² Sommige Sjiieten in de tijd van de Sjietische imaam Zayd ibn ‘Ali (740CE) eisten van hem dat hij tabarra` (zichzelf vrijpleiten) deed van een ieder die het oneens was met ‘Ali’s recht op Khilaafah. Toen Zayd dit weigerde, verwierpen zij hem als leider en zij kwamen toen bekend te staan als de Raafidhah (de verwerpers). Degenen die wel Zayd volgden kwamen bekend te staan onder de naam Zaydis/Zaydiyyah. De oorspronkelijke Zaydi Sjiieten verschilden weinig van de mainstream Sunnis, de latere Zaydi’s daarentegen bewegen zich steeds meer richting de Raafidhah Shie’ah sinds de stichting van de Iraanse Shie’ah staat onder de leiding van Khomeini.

⁸³ Minhaaj as-Sunnah, deel 1, blz 39

⁸⁴ Idem, blz 38

⁸⁵ Al-Masaa`il wa al-Rasaa`il al-Marwiyyah ‘an il-Imaam Ahmad ibn Hanbal fie l-Aqidah, blz 358 (#909)

⁸⁶ Al-Hiyal, waar men met uitgekiende theorieën Sharie’ah regelgeving omzeilt.

⁸⁷ Hukm Sabb as-Sahaabah ‘inda Ibn Taymiyyah wa Ibn Hajr wa Ibn ‘Aabidien, Abi Mu’aawiyah Muhammed, blz 12

⁸⁸ As-Saarim al-Masloel, Ibn Taymiyyah, blz 569

*religieuze daad en een uiting van geloof en oprechtheid, terwijl het haten van hen een daad is van ongeloof, hypocrisie en extremisme.*⁸⁹

Ibn Hazm al-Andalouisi: *“Op een dag had Ibn Hazm een debat met een aantal Spaanse katholieke priesters over hun religieuze teksten. Hij bracht hen bewijzen van de tekstuele verdraaiingen in de Bijbel en het verlies aan originele manuscripten. Toen brachten zij de claims van de Sjiëten over de Qoer`aan en dat het ook veranderd zou zijn. Waarop Ibn Hazm zei dat de claims van de Sjiëten tegen de Qoer`aan niet als bewijzen aangenomen kunnen worden, omdat zij zelf geen moslims zijn.”*⁹⁰

De valse claims van de Sjiëten zijn ook beantwoord en weerlegd door talloze andere geleerden, zoals o.a. Ibn Taymiyyah in zijn *Minhaaj as-Sunnah an-Nabawiyyah*, en adh-Dhahabi in *Muntaqaa min Minhaaj al-Itidaal*, en Ibn Kathir in zijn geschiedkundig werk *al-Bidaayah wa n-Nihaayah*, en Ibn al-Jawzi in *Talbis Iblis*, en al-Qaadhi Ibn al-‘Arabi in *al-‘Awaasim min al-Qawaasim*.



⁸⁹ Sharh al-‘Aqidah at-Tahaawiyyah van at-Tahaawi, blz 568

⁹⁰ Al-Fisaal fie l-Milal wa n-Nihal, deel 2, blz 182